

Just Say Yes!

Op mijn fiets ga ik naar Nurol Jansen. Zij is de ondernemer achter MaLoMi Weddingplanning en woont in een van de oudste buurten van Vleuterweide, de Perenbuurt. De straat waarin zij woont oogt zeer vriendelijk en gezellig. Overal bankjes, planten, bloemen en kinderspeelgoed voor de deuren. Ik stel me een warme zomermiddag voor en dan is het hier een gezellige, drukke boel.

Ik bel aan bij Nurol en zij doet enthousiast en vol energie open. Zij vertelt mij dat ze net terug is van een netwerkborrel van de Nederlandse Trouwbranche Organisatie. Hier gaat zij enkele keren per jaar naar toe. Dit is één van de manieren om op nieuwe ideeën te komen, trends te signaleren en contacten op te doen.

Nurol vertelt dat zij in 2010 bewust de beslissing heeft genomen om datgene wat zij het liefst wil ook daadwerkelijk te gaan doen. Voor de start van haar eigen onderneming werkte zij als HR adviseur bij verschillende bedrijven, maar liep al lang met de wens rond om weddingplanner te worden. Zij voegde de daad bij het woord en startte haar opleiding tot Weddingplanner. Nurol wilde namelijk wel haar organisatie-talent onderbouwen met een officiële

opleiding zodat aanstaande bruidsparen die haar inschakelen als weddingplanner er ook op kunnen vertrouwen dat zij de vereiste kwaliteiten van een weddingplanner bezit. Zij geeft aan voor de zomer klaar te zijn met haar opleiding tot Weddingplanner. Eén van de examenonderdelen is het organiseren van een huwelijk. Zij is nu druk bezig met de organisatie van dit huwelijk, wat in april zal plaatsvinden. Een huwelijk met alles er op en er aan, dus een hele mooie eindopdracht.

Nurol vertelt mij dat zij natuurlijk niet voor het bruidspaar bepaalt hoe de dag eruit dient te zien. Het bruidspaar geeft aan wat zij willen en hoe zij het voor zich zien. Nurol neemt dan het werk en de zorg uit handen. Zij geeft als voorbeeld dat een ieder vereerd is als hij of zij wordt gevraagd om ceremoniemeester te zijn, maar het is een grote verantwoordelijkheid en als ceremoniemeester ken je het bruidspaar vaak zeer goed en wil je niet de mooie momenten missen. Nurol kan de organisatie op zich nemen, zodat de familie, vrienden en kennissen kunnen genieten. Zij geeft ieder bruidspaar graag een unieke bruiloft, die goed en strak is geregeld in een chique stijl. Nurol is zelf gelukkig getrouwd en

brengt samen met haar man drie kinderen groot. Na 7 jaar prettig in de Perenbuurt te hebben gewoond, gaan zij in 2012 hun tweede nieuwbouwhuis in de Tuinlanden, Vleuterweide betrekken. Ondanks dat Nurol en haar man hun 'roots' niet in Vleuten hebben liggen, bevalt Vleuterweide ze erg goed. Zij hebben de wijk zien groeien omdat zij één van eerste bewoners waren. Het is een heerlijke wijk voor de kinderen en voor henzelf. Nurol is benieuwd of in haar nieuwe straat ook weer zoveel vriendelijke en behulpzame burens zullen wonen als in haar huidige straat. Het winkelcentrum is een verademing. Na lang wachten eindelijk winkels voor de dagelijkse boodschappen in de buurt. Ben je nieuwsgierig en/of op zoek naar een weddingplanner kijk dan op de site van Nurol Jansen, www.malomiweddingplanning.nl. Een chique naam die een samenvoeging is van de eerste twee letters van de namen van haar drie kinderen.



Petra de Graaf, redactielid